

Ontmoetingskerk en predikanten – Geestelijk profiel

De Protestantse Gemeente Enschede Ontmoetingskerk is een pluriforme protestantse stadsgemeente, waarvan de leden elkaar ontmoeten in gelovige ruimdenkendheid, die zich theologisch zich ontwikkeld heeft rond het concept van open heiligheid, in de hoop om een gastvrije en levende vindplaats van geloof, hoop en liefde in Enschede te kunnen zijn.

Achtergrond: tot 2017 kende de Protestantse Gemeente Enschede zeven wijkgemeenten. In 2015 zijn vijf van deze zeven wijkgemeenten gezamenlijk in de vernieuwbouwde Ontmoetingskerk betrokken en in 2017 zijn deze vijf wijkgemeenten samengevoegd tot één Protestantse Gemeente Enschede. De nieuwe naam Ontmoetingskerk reflecteert de nieuwe kerkzaal en de aangebouwde ruimte, waarin ook velen buiten de gemeente ruimte voelen om te geloven. De wijkgemeente van het dorp Lonneker en de wijkgemeente van bijzondere aard Bethel zijn zelfstandig verder gegaan, en zijn wat behoudender.

De Protestantse Gemeente Enschede is te vinden in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel. Daarnaast hebben we ook af en toe activiteiten in de Grote Kerk op de Oude Markt. Verder zijn we op allerlei plaatsen in de stad actief met onze bondgenoten. Zo vindt je ons bijvoorbeeld bij de Wonne, de voedselbank, het Oecumenisch Citypastoraat en het Academiepastoraat. Je vindt ons hopelijk ook als je onze gemeenteleden ontmoet in het dagelijks leven!

Van de predikanten verwachten we dat zij op een open en vernieuwende manier geestelijk leiding geven door:

- vorm te geven aan een doorgaand geloofsgesprek waarin de gemeenteleden en anderen God en de Ander ontmoeten;
- samen met de kerkenraad en andere groepen binnen de gemeente ruimte te creëren voor theologische en liturgische vernieuwing, met aandacht voor wie moeite heeft zijn of haar geloof terug te vinden in de vernieuwing;
- het geloof en de rijke inhoud van de oude verhalen te vertalen naar het leven van alle dag en zo gemeenteleden te inspireren het geloof in praktijk te brengen;
- “geestelijk leidinggeven” concreet te maken in contacten met mensen, in het vormgeven van onze gemeente en in het ontwikkelen van activiteiten;
- aandacht te geven aan diegenen voor wie oude woorden slechts zijn geworden en meehelpen naar het vinden van nieuwe woorden en beelden van geloof, hoop en liefde.

In het recent opgestelde beleidsplan (2024) zijn verschillende teksten opgenomen waarin verder naar voren komt wat het geloofsleven van onze gemeente typeert, waar we naartoe willen groeien en wat we geestelijk van predikanten verwachten.